

Cykla i byn och äta!

Ätt cykla runt till grannar och äta under ordnade former har blivit populärt har jag hört. Byrådet funderar på någon variant av detta. Kontakta Emma eller Gun-Britt och ge idéer.

(Äldermannen)

Lär känna din by

Är du intresserad av vad som hänt med ditt hus genom tiderna? Har du hört om någon person från byn som verkar intressant? Hur såg byn ut för 100 år sedan? Genom att utgå från något man själv funderat på så blir det enklare att gräva vidare. Hör av dig till byrad@ostra-stro.se så kanske vi kan hitta på något gemensamt. Prata med folk, rota i lådor och söka på olika sätt.



Östra Strö ?

Bilder, berättelser och material från byn skannas och fotograferas. Kontakta SvenE

BYARÅDET i Östra Strö (2019)

ålderman:	Sven-Erik Johansson	31367, 0708-436541
vice ålderman:	Bengt Andersson	0702-195867
Ledamot	Mats Möller	Karl-Johan Holmqvist
	Ola Hermansson	Emma Ådahl
	Linda Riiner	Edith Hammer
	Gun-Britt Olofsson	Nadia Day
	Micky Ulfvik	Karl T. Hermansson

Hemsida: www.ostra-stro.se

Facebook: <https://www.facebook.com/groups/>

E-post: byrad@ostra-stro.se



Budfävsen

ÅRGÅNG 31 NUMMER 4-2019

Insidan

Nu tänker ni att jag glömt att ändra årtal på Budkavlen! Men nej, jag menar att innan årsstämman så gäller gamla året. Det är en regel jag själv hittat på och därför är det lätt att följa den.

Vintern skall vara här? Nog har det varit varmt och blött, men det kan fortfarande bli åtminstone en skånsk vinter i februari. Hur skall de stackars fåglarna och knopparna tänka då? Svaret får vi söka då.

Jag hoppas att det nya byalagsåret blir aktivt med en blandning av nya och gamla påhitt. Vi bybor känner varandra väl, så sätt er ner, fundera på vad folk skulle kunna vara intresserade av och kom med idén till byrådet. Vi vill gärna ha nya förslag.

Det är dags att så chili och lite annat. Snart är det maj och då är det bra att ha lite växter att byta med varandra. Tänk på det!

Nu önskar jag er ett gott nytt byår.

Åldermannen

Årsstämma

Måndagen den 27/1 håller byalaget årsstämma klockan 19.00 i Skolan. Efter mötesförhandlingarna blir det fika med goda bullar och tillfälle att prata om allt möjligt. Välkomna.

HLR

Hjärt-och Lungräddning är bra att kunna. Vid kursen, som vi hade i november, med Eddie Hellman från Civilförsvaret, fick vi veta att övning är viktig. Får ni möjlighet så gå på kurs i HLR så gör det.

Utförandet är enkelt men jobbigt. Man måste ha hjälp. Därför var ett tips att bilda en grupp med personer ni känner och som ni lätt får tag på.

Kanske en SMS-grupp. Det kan även gälla hjälp att hämta hjärtstartaren, som ökar chansen till lyckat resultat med 50 %. Kolla var den finns i byn!

Ett annat tips var att använda appen 112 på telefonen. Då får SOS-alarm den rätta adressen automatiskt.

Fiber

Äntligen efter drygt 3 och ett halvt år så börjar vi se ett slut på bredbandsprojektet. Den blöta hösten har varit fylld av grävande och andra arbeten. Några har varit nöjda och andra störda, men så är det alltid i denna typ av arbeten bland allmänheten. Nu har några hushåll fått se de gröna små lamporna i dosan lysa, andra väntar fortfarande. Vi hoppas att de sista inkopplingarna kan ske inom kort.

Trafik

Hastigheten genom byn är en av de frågor som vi skall jobba vidare med. Jag vill minnas att det är angiven fart som gäller direkt efter hastighetsskylten. Minns jag rätt? Det är alltså inte så att man skall börja sakta ner vid skylten, vilket det är många som tror. (Reflektion från en iakttagare.)

Gympa

Vi försöker få igång gympa i skolan på torsdagar 19.30. Under hösten har det blivit några (4) gånger. Vi har en ledare, men det är svårt att få ihop tillräckligt med deltagare varje gång. Vill ni vara med och röra på er och träffa svettiga vänner så kontakta Gun-Britt eller bara kom. Det går också bra att använda byrådets e-post om ni vill veta mer.

Hänt sen senast

Höstsoppan blev en värmande tillställning för både kropp och själ. Mustig köttsoppa och krämig pumpasoppa åts med god aptit. Till kaffet avbröt Linda det livliga pratet med en liten musiktävling. Det blev en trevlig lördagskväll utan alltför stor längtan till TV-soffan. Speciellt tack till Sara, Anna-Carna och Britt som tillagade sopporna.

Byn lyste även i år under Allhelgonadagens kväll. Med hundratals marschaller längs vägen blir genomfarten nästan magisk. Vi har märkt att överraskande många bilar kör genom byn då. Dessutom kommer folk ut och pratar med varandra, vilket är nog så trevligt. Tack alla som gjorde en lysande insats.